

Tegen de stroming

Ik ben een zalm en ik zwem tegen de stroming in om terug te gaan naar daar waar mijn leven begonnen is.
Hoe hoger ik kom des te zwaarder de stroming wordt.
Ik vecht mij door de stroming heen.
Ik kom steeds hoger.
Ik ontwijk een berenklauw die mij wil vangen, ik ontwijk een wolvenbek die mij wil verorberen.
De stroming wordt zwaarder en zwaarder maar ik zal de top bereiken.
Ik spring van plateau naar plateau.
Ik ben er bijna.
Nog één trede, maar ik kan die stroming niet meer aan, mijn krachten raken op.
Ik val weer naar beneden helemaal onderaan.
Langzaam zak ik dieper terug in de donker blauwe oceaan.

